

## Ruzie 'Heineken-boek' motief voor moord?

door Gerlof Leistra 13 nov 2009



Van der Bijl zou onder druk zijn gezet door Holleeder om van zijn rechten af te zien

Een conflict met Willem Holleeder over royalty's is volgens de weduwe van Thomas van der Bijl het motief voor de moord op haar man in april 2006. De ruzie betrof de rechten

van het boek over de Heineken-ontvoering dat toenmalig Telegraaf-journalist Peter R. de Vries optekende uit de mond van één van de ontvoerders, Cor van Hout.

### Voortvluchtig

Op 11 april 1986 verkocht de voortvluchtige Cor van Hout, 'thans verblijvend in het IBIS-hotel aan de Av. Du Lac in Evry in Frankrijk' 75 procent van de rechten voor 15.000 gulden aan Van der Bijl en de resterende 25 procent aan De Vries voor 5.000 gulden. Volgens De Vries betrof het een truc om te voorkomen dat Heineken publicatie zou voorkomen en beslag zou leggen op de inkomsten.

Na de moord op Cor van Hout op 24 januari 2003 droeg Van der Bijl zijn rechten volgens De Vries op 21 april 2003 vrijwillig over aan Van Houts weduwe Sonja Holleeder, zus van ontvoerder Willem Holleeder. Caroline Rijke, de weduwe van Thomas van der Bijl, ontkent dat en wijst op een contract van 12 september 2001 waarin Van der Bijl zijn rechten aan haar overdroeg voor 59.000 gulden.

### Verdeling ontvoerders

In een brief aan haar advocaat schrijft De Vries op 17 september 2009 dat de constructie destijds was bedacht door een fiscalist die was ingeschakeld door Rob Grifhorst, een vriend van de ontvoerders. Volgens De Vries was het de bedoeling dat de opbrengst van het boek zou worden verdeeld onder de ontvoerders. Hij zegt dat Van der Bijl de afgesproken 15 mille nooit heeft betaald. Dat betwist De

Rijke en zij verwijst naar een door Van Hout op 24 april 1986 ondertekende verklaring van ontvangst.

Op 13 oktober 2009 schrijft De Vries de advocaat wel dat er wat 'geharrewar' is geweest rond de rechten. De gesprekken over de overdracht hadden aanvankelijk plaats in 'een stekelige, wat ruzieachtige sfeer'. Uiteindelijk tekende Van der Bijl de overeenkomst buiten op de motorkap van zijn auto.

Volgens Caroline Rijke gebeurde dit onder dwang van De Vries, 'met de steun van Holleeder in zijn rug'. Na zijn aanvankelijke weigering werd Van der Bijl zowel in 2003 als in 2004 door handlangers van Willem Holleeder in elkaar geslagen. Naar aanleiding daarvan besloot hij te gaan praten met de recherche en beweerde hij onder meer dat Holleeder achter de moord op Van Hout zat. Op 20 april 2006 werd hijzelf vermoord.

### **Motief moord**

Ik kan mij de woede van Rijke voorstellen en zet ook vraagtekens bij de gang van zaken rond het contract. Tegelijk lijkt het 'geharrewar' mij niet het motief voor de moord. Holleeder wist dat Van der Bijl hem wilde vermoorden. Dat was eerder een motief.

Van der Bijl zelf heeft tegen de politie niets gezegd over ruzie rond het boek. Zijn broer Joop verzekerde mij vorige week dat de overdracht vrijwillig was gegaan en bevestigde dat vandaag nog eens. Joop kan Holleeder wel schieten. Juist uit zijn mond klinkt die ontkenning daarom extra overtuigend.

Lees op de website van Peter R. de Vries zijn kant van het verhaal

## **zie ook**



**NEDERLAND**

12 apr 2013

**Zeven jaar cel voor bijlmoord dominee op partner**



**NEDERLAND**

4 jan 2013

**OM: dominee sloeg echtgenoot dood met een bijl**



**NEDERLAND**

26 mrt 2013

**Reclassering: enkelband is niet altijd een goed idee**

